

## SINT-STEFANUS JABBEKE

VREUGDE BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN BOEK

### Kennismaking met Gabriël Quicke

Op dinsdag 21 mei stelt Gabriël Quicke in de kerk van Varsenare zijn nieuwste boek voor: 'De taal van het hart. Over gebed en meditatie.'

De boekvoorstelling is gratis, maar er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven (zie uitnodiging in kader pagina 3)

• **dinsdag 21 mei - 19.30 u.**  
• **kerk Varsenare**

Wie is de auteur? En waarom dit boek? We waagden het om Gabriël ('Gaby' zoals bij velen gekend) in het verre Rome met onze vragen te bestoken...

Wil je je eerst even voorstellen? Wie is Gabriël Quicke? Welke opleiding heb je doorlopen? Wanneer werd je priester gewijd? Welke benoemingen heb je tot nog toe gehad?

Ik ben geboren in Sint-Andries op 7 juli 1961 en heb vijf broers en één zus. Ik heb school gelopen in het Sint-Lodewijkscollege, afdeling Latijn-Grieks. Op 28 juni 1987 werd ik tot priester gewijd in de Sint-

Baafskerk van Sint-Andries. Ik ben oneindig dankbaar dat ik veel heb mogen studeren, en dat blijft een permanente opdracht. Tijdens mijn priesteropleiding studeerde ik tevens Klassieke Filologie (Latijn-Grieks) in Leuven. Na mijn priesterwijding studeerde ik Theologie in Rome. Later (na mijn zending in Libanon) behaalde ik mijn doctoraat (over Augustinus) in Rome, nog net voor ik vijftig werd.

Eerst was ik leraar aan het Klein Seminarie in Roeselare; nadien gaf ik les aan het Grootseminarie in Brugge (psychologie, filosofische antropologie, jodendom, islam, Bijbels Grieks en Latijn). In 1994 werd ik tevens benoemd tot gouvproost van K.S.A. Noordzeegouw. Daarnaast gaf ik godsdienst en filosofie aan de Katholieke Hogeschool Campus Sint-Michiels. Tevens gaf ik een cursus 'De pijlers van de Europese beschaving' aan schooldirecteurs in Torhout. Na de zelfmoordanslagen op de Twin-Towers' in New

York heeft men mij gevraagd om voordrachten te geven over de islam. In dezelfde periode begon ik met de studie van het Arabisch. Via die weg ontdekte ik de wereld van de christenen in het Midden-Oosten. In 2007 vertrok ik als *Fidei Donum-priester* (priester in zending) naar Libanon; ik was professor aan het Grootseminarie in Harissa, aalmoezenier aan de *Université Saint Joseph* in Beiroet en werkte er in een Palestijns vluchtelingenkamp. Twee jaar later, in 2009, werd ik benoemd in Rome tot staflid van de *Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen*, meer bepaald voor de oecumene in het Midden-Oosten, Armenië, Ethiopië, en Kerala (Zuid-Indië). In die periode was ik tevens professor aan een pauselijke universiteit, het Angelicum.

In 2018 werd ik benoemd tot president van twee internationale studenten-residenties (het Heilige Geestcollege en het Leo XIII Se-



minarie) in Leuven. Tezelfdertijd werd ik verbonden aan de KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschap, waar ik onder andere de cursus gaf 'Eastern and Oriental Christianity'. (lees verder pagina 3)

KRUISDAGVIERING

### Bidden voor de vruchten der aarde

• **maandag 6 mei - 20.00 u.**  
• **Jabbekestraat 11 - Zerkegem**

Naar goede gewoonte is er op maandag voor Hemelvaartdag de viering 'voor de vruchten van de aarde'.

We zijn dit jaar te gast op maandag 6 mei om 20.00 u. bij Dries en Joke Verstraete-Vandamme in de Jabbekestraat 11 in Zerkegem.

Iedereen is van harte welkom om er samen een stemmige viering van te maken. Wie dat wil kan na de viering nog even blijven napraten - al dan niet met een glas in de hand.



Een kruisdagviering heeft plaats op een land- of tuinbouwbedrijf. Met wat voorhanden is, wordt het altaar gemaakt en de ruimte aangekleed.

IEDEREEN WELKOM

### Binnenkort...

MARIA-GEBED

In deze Mariamaand nodigen we uit enkele keren samen te komen bij een van de Maria-kapelletjes die doorheen de jaren langs onze wegen zijn opgetrokken:

• **donderdag 2 mei - 19.00 u.**  
Plaetevoetskapel, Kerkeweg, Snellegem

• **woensdag 8 mei - 19.30 u.**  
kapel Cathilleweg, Stalhille met inwijding van de vernieuwde kapel

HEMELVAARTDAG

Op de 40ste dag na Pasen vieren we dat de verrezen Jezus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die 'hemel' genoemd wordt. Die donderdag - dit jaar 9 mei - wordt het 'Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer' genoemd.

Zoals bij andere feestdagen, kiezen we voor één gezamenlijke viering binnen onze pastorale eenheid:

• **donderdag 9 mei - 10.30 u.**  
St.-Eligiuskerk Snellegem

VREUGDE BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN BOEK

## Kennismaking met Gabriël Quicke

(vervolg van pagina 3)

Sinds 2021 ben ik Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen, een ontmoetingsplaats voor landgenoten die te Rome verblijven of de Eeuwige Stad bezoeken. Eveneens mag ik zorgdragen voor het patrimonium van de Stichting (drie palazzi). Naast een lesopdracht, wil ik me ook verder inzetten voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor weeskinderen in het Midden-Oosten, een engagement dat me bijzonder aangrijpt en dat ik ervaar als een 'levensvervulling'.

**Op dit moment woon en werk je in Rome. Wat is daar jouw opdracht/functie? Met wie moet je meest samenwerken? Gaat dat dan in het Latijn, Italiaans, Engels...?**

Ik ben Rector van de Koninklijke Belgische Kerk in Rome en verantwoordelijk voor de Stichting Sint-Juliaan. Deze kerk is een ontmoetingsplaats voor alle Belgen die in Rome wonen of de Eeuwige Stad bezoeken. We verwelkomen de talrijke bezoekers, niet alleen Belgen maar ook Italianen, en ook toeristen/pelgrims uit vele andere landen en continenten. Ik probeer me altijd aan te passen aan de bezoeker die ik mag ontmoeten: het gesprek verloopt dan ofwel in het Nederlands, het Frans, het Italiaans, het Engels, het Duits of het Spaans, soms ook het Arabisch... We vieren twee maal per maand op zondag de eucharistie. Ik bepaal 10 minuten voor de mis begint in welke taal ik de eucharistie zal vieren: vaak in het Italiaans, soms in het Nederlands, het Frans of het Engels. Meestal voorzie ik de vertaling van de homilie in het Italiaans.

**In de adressenlijst van ons bisdom staat bij jouw naam: 'Kapelaan van**

**Z.H.' Wat moeten we ons daarbij voorstellen?**

Ik heb de titel 'kapelaan van Zijn Heiligheid' (de paus) gekregen in het begin van het pontificaat van Paus Franciscus. Vroeger was het de gewoonte dat een diocesane priester die vijf jaar in het Vaticaan werkte die titel kreeg. Met de huidige paus is dat gebruik niet meer consequent toegepast. Die titel is mij gegeven niet voor eigen glorie of eer, maar als een eerbetuiging voor de orthodoxe Kerken uit het Midden-Oosten voor wie ik mocht werken. Ze staan er altijd op dat ik bij een ontmoeting of goddelijke liturgie gekleed ben in 'talare' (de soutane met een purperen band). Deze titel en de daarbij horende 'outfit' helpen mij om bruggen te bouwen van vertrouwen en broederschap.

**Op 21 mei stel je in de kerk van Varsenare jouw boek voor: 'De taal van het hart. Over gebed en meditatie'. Waarom dat onderwerp?**

De uitgever zelf vroeg me, tijdens een Whatsapp-gesprek, een boek te schrijven over gebed en meditatie. Ik heb er onmiddellijk mee ingestemd en ben hem heel dankbaar dat hij mij dit gevraagd heeft. Een blik in het vroege christendom leert ons dat bidden niet alleen een cerebraal gebeuren is. Eigenlijk bidden we met al onze vermogens: niet alleen met ons verstand, maar ook met ons lichaam, onze geest en ons hart.

In dit boek sta ik stil bij de betekenis van het gebed en de christelijke meditatie, en beschrijf ik de vasten als een grote lenteschoonmaak voor lichaam en ziel. Aan de hand van het pelgrims-labyrint van Chartres evoceer ik de dynamiek van het pelgrimeren als een tocht naar het eigen hart. Op die manier kan dit boek een antwoord aanreiken aan het verlangen van de hedendaagse mens naar stilte, heling en harmonie.

**Klopt het dat dit niet je eerste boek is? Wat ging er aan vooraf?**

Dit is niet mijn eerste boek. Mijn eerste boek heb ik geschreven over de jeugdbeweging, KSA, in 2003. Ondertussen publiceerde ik heel wat boeken over Augustinus en over de christenen in het Midden-Oosten, de meeste in het Nederlands, sommige in het Engels. Momenteel verschijnt er nog een boek over gastvrijheid, in het Italiaans.

**Hoe begin je aan een boek? Hoe gaat het schrijfproces? Hoe lang doe je erover? Werk je dan met een deadline?**

Hoe begin ik aan een boek? Eerst maak ik een schema, een structuur en zoek ik naar een rode draad, dat is zeer belangrijk. Tevens denk ik ook na voor wie ik wil schrijven. Een goede oefening hierbij is om dit plan te delen met anderen. Ik kies ervoor om te schrijven voor een ruimer publiek, in een begrijpelijke taal. Het schrijven gaat ook gepaard met heel wat studiewerk, het raadplegen van bronnen. Daarna orden ik het materiaal, thema per thema. Dan begin ik te schrijven. Geleidelijk komt er een tekst tevoorschijn. Het schrijven van een tekst gaat meestal heel snel. Eenmaal de eerste versie geschreven is, laat ik de tekst even liggen en bewerk ik de tekst nadien, nog één- of tweemaal, tot de tekst min of meer afgewerkt is. Mijn laatste boek heb ik geschreven in drie maanden; ik heb de tekst een maand laten liggen en dan opnieuw ter hand genomen en afgewerkt. Meestal beleef ik heel veel vreugde aan het schrijven van een boek.

**Is er naast werken in Rome en boeken schrijven nog tijd voor ontspanning? Wat doe je dan het liefst?**

Mijn leven in Rome is bijzonder gevarieerd; ik mag heel wat mensen ontmoeten en dat is voor mij de mooiste en de diepste ervaring. Ik hou ook heel veel van cultuur en ik geniet van een bezoek aan één van de vele bezienswaardigheden in Rome of elders in Italië, als de tijd het mij toelaat. Eigenlijk reis ik graag, het verruimt mijn horizon. Toen ik in het Vaticaan werkte heb ik veel mogen reizen, al was dit wel beroepshalve, voor een meeting, het bijwonen van een religieuze plechtigheid, of een ontmoeting met een patriarch, in Libanon, Egypte, Algerije, Syrië, Irak, Armenië, Ethiopië, Kerala (Zuid-Indië)... Jaarlijks ga ik naar Ostia Antica', dicht bij de zee; Augustinus is daar geweest met zijn moeder Monica. Ik vind dit een heel bijzondere plaats. Meestal combineer ik dit met een wandeling langs de zee. 'Mens sana in corpore sano': 'een gezonde geest in een gezond lichaam'. Op advies van de dokter probeer ik elke dag mij te bewegen op mijn 'tapis roulant' en doe ik gymnastiekoefeningen. Dit houdt me jong en 'quick'...

COLUMN - KOLET JANSSEN

## De zegeningen van de oude dag

Iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil het zijn, zegt een bekende boutade. We kijken met een heel dubbelzinnige blik naar onze oude dag. Ik ben onlangs weer een jaartje opgeschoven en dat zet je onwillekeurig aan het denken.

Wat betekent oud zijn in onze tijd? Een periode van aftakeling en toenemende afhankelijkheid? Een tijd van eenzaamheid en het risico om een last te worden voor anderen? Dagelijks hoor je berichten over de groeiende vergrijzing in onze samenleving en de problemen die dat meebrengt. Een mens wordt er niet echt vrolijk van.

In de Bijbel daarentegen wordt een hoge leeftijd als een zegen van God beschouwd. Terwijl wij nu vooral focussen op het camoufleren van rimpels en het soepel houden van onze spieren, was ouderdom toen in se een respectabele staat.

Maar wat zijn precies de voordelen van ouder worden? Waarom zijn wij vooral bezig met het bestrijden van ouderdomskwalen? Voor alle duidelijkheid: daar is natuurlijk niets op tegen. Maar is er dan niets positiefs te zeggen over ouder worden?

Een kleine zoektocht en rondvraag levert me toch een paar pluspunten op.

Oude mensen kennen zichzelf beter. Ze weten wat ze waard zijn, waar ze goed in zijn en waar ze beter uit de buurt blijven. Dat maakt het makkelijker om ja of nee te zeggen op een vraag. Het scheelt bovendien een hoop tijd en gepieker. Omdat ze minder bezig hoeven te zijn met zichzelf, kunnen ze zich bovendien meer op anderen richten. Oude mensen kennen hun eigen zwakheden maar al te goed en kunnen daardoor die van andere men-

sen beter begrijpen.

In het beste geval zorgt dat voor meer geduld en mildheid. En voor meer geloof in mensen, omdat veel dingen uiteindelijk toch in een goede plooi vallen.

Oude mensen schrikken minder als er iets onverwachts gebeurt. Ze hebben al zoveel meegemaakt. Ze weten dat fantastische ervaringen je je hele leven bijblijven en dat verschrikkelijke momenten ooit weer zachter en hanteerbaarder worden. En dat de hele wereld meedanst op dat ritme. Oude mensen zijn ook vertrouwd geworden met God. Ze hebben zijn trouw ervaren en weten dat hij er altijd zal zijn, voor hen en voor alle mensen op de wereld. Daarom kunnen oude mensen vaak dankbaarder zijn. Misschien kan de oude dag zo toch echt een zegening zijn. Al komen mildheid, geduld en dankbaarheid niet vanzelf. Je moet er bewust naartoe groeien. Maar samen kunnen we proberen onze neuzen in de goede richting te zetten.



GABRIEL QUICKE  
STELT ZIJN BOEK VOOR  
**DE TAAL VAN HET HART  
OVER GEBED EN MEDITATIE**



**21 MEI 2024**

**in de Sint-Mauritiuskerk te Varsenare**

Welkom vanaf 19 uur

Start om 19.30 uur

Sprekers:

-Welkom: priester Bart Demuyne, moderator pastorale eenheid Sint-Stefanus

-De taal van het hart: Gabriel Quicke, auteur

-Uitleiding door Stephan Svacina, uitgever

-Uitnodiging tot het aanschaffen van het boek

en het ontmoetingsmoment bij een drankje

**VAN HARTE WELKOM**

INSCHRIJVING

Naam: ..... zal aanwezig zijn op de voorstelling

op 21 MEI 2024 met ... personen.

Bestelt ... ex van het boek *De taal van het hart* (24 euro) en haalt het boek (boeken) af tijdens de voorstelling. (Verzendingskost: 11 euro !)

Inschrijving met bovenstaande gegevens kan via e-mail naar:

[gabriel.quicke@gmail.com](mailto:gabriel.quicke@gmail.com)



Ga zonder angst  
want Hij die je  
geschapen heeft  
maakte je heilig  
beschermt je  
altijd en houdt  
van je als een  
**MOEDER**

Clara van Assisi