

## Voorwoord

---

Op de dag dat ik de laatste hand leg aan dit boek, komen twee berichten binnen die me treffen en die me nopen om ze te vermelden in dit korte voorwoord. Het ene bericht is het overlijden van een jonge medebroeder, amper veertig jaar oud, in Congo. Ik heb hem gekend, Br. Jean-Baptiste, als een blijde man, zich inzettend voor de zorg van psychiatrische patiënten in Marumba in Tanzania in allesbehalve gemakkelijke situaties. Hij deed het met hart en ziel en vooral vanuit een diepe gelovige overtuiging. Voor hem was het geloof relevant en hij heeft het als Broeder van Liefde gestalte gegeven in een godgewijd leven, waarbij hij Gods liefde, waarvoor hij zich iedere dag bewust openstelde, liet schijnen in het leven van mensen die zo weinig liefde ervaarden. Veel te vroeg ging hij van ons heen, geveld door een niets ontziende ziekte, maar hij liet een sterke getuigenis na van wat het geloof kan betekenen en teweegbrengen in een mens en vanuit deze mens naar vele andere mensen toe. Hij was een gelukkige religieuze broeder die op zijn wijze, in zijn tijd en op de plaats waar hij leefde en werkte ons met de kern van het geloof in aanraking bracht: met een God die liefde is en ons in zijn liefde wil opnemen om daar het ware geluk te vinden.

Het tweede bericht is dat van het overlijden van Huug Van Gompel, met wie ik jaren mocht samenwerken bij het uitgeven van verschillende van mijn boeken en die me de inspiratie gaf om te starten met een “Fracarita-reeks” waarvan dit boek het zestiende in deze reeks is. Bijna veertig jaar kenden we mekaar en op geregelde tijdstippen kruisten onze wegen en steeds ontmoette ik een man die anderen wist te enthousiasmeren. Hij heeft op zijn manier ook veel liefde getoond en is erin geslaagd op een hoog professionele wijze mee te werken aan het uitgeven van boeken en tijdschriften waardoor velen in Vlaanderen en Nederland in de kennis, de wetenschap en het geloof van anderen konden delen.

Aan beide personen denk ik met grote eerbied en dankbaarheid terug.

Graag zou ik dit nieuwe boek opdragen aan Br. Jean-Baptiste en Huug die mekaar nooit hebben ontmoet, maar die beiden op hun wijze een goede boodschap hebben uitgedragen, expliciet en impliciet gedragen door Gods liefde.

Br. René Stockman  
Broeder van Liefde  
Rome, 18 november 2020