

Inhoud

Voorwoord	7
Inleiding	9
Langzaam ontdekken van het volle leven	15
Groeien in liefde	23
Innerlijke vrede	31
De worm van de hoogmoed	45
God of de mammon	53
Wees omzichtig als slangen en argeloos als duiven	61
De rijke jongeling meer dan actueel	71
Broederlijkheid in Christus	79
Hoe ver reikt mijn vertrouwen in God?	87
Laat de hoop niet verdwijnen in ons leven	99
Hoe diep gaat ons christen-zijn?	109
Wanneer God aan de horizon verdwijnt	119
Naar een Evangelie op mensenmaat?	133

Een driedimensioneel geloven	145
Hoe maatschappelijk relevant kunnen en moeten we als christen zijn?	157
Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden	167
Dialogeren: waarover en hoe?	175
Vergeven: zeventig maal zevenmaal: altijd!	183
Geloven, tot het pijn doet	193
Waar is God in deze coronatijd?	205
Met onze geliefde doden en in gemeenschap met de heiligen	215