

INLEIDING

Dit boek gaat over de 613 mitswot. Deze 613 mitswot worden alle genoemd in de Tora, waarmee de Vijf Boeken van Mosjé bedoeld worden. Het woord Tora krijgt nogal eens een verkeerde vertaling met ‘wet’ of ‘Gods wet’. Tora betekent Gods onderwijzing. De 613 mitswot kunnen we het beste vertalen door ‘613 door God onderwezen geboden en verboden, die Joden, als volk, dienen te doen, te laten en te bestuderen’. Doordat de 613 mitswot zijn gegeven door de Eeuwige en door ons zijn aanvaard, ongeacht of de diepere betekenis al dan niet ‘begrepen’ wordt, streven wij naar de hoogst mogelijke eenwording met de Eeuwige. Wij geloven in en vertrouwen op de Eeuwige en daarom willen wij Hem gehoorzamen. Ook omdat wij erkennen dat Zijn plannen (Zijn wijze van denken) en wegen niet de onze zijn (Jesjaja 55:8-9): Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven en Mijn plannen jullie plannen te boven. Wij beseffen dat Hij de Schepper is en niet wij, de mens; wij zijn Zijn schepsel en Zijn medeschepper. Ook de mitswot die wij vandaag niet in praktijk kunnen brengen zijn mitswot van de Eeuwige en daarom wordt ons opgedragen deze te blijven bestuderen. Daarom wordt ook aandacht besteed aan het Heiligdom en de offerdienst.

De mens bestaat uit een aards lichaam en een hemelse ziel. Het aardse lichaam verlangt naar de aardse begeerten en geneugten en dat kan leiden tot zelfvernietiging, zowel van het aardse lichaam als van de hemelse ziel. Het zijn de 613 mitswot die ons daartegen beschermen, die ons blijven oproepen om ons verlangen met de Eeuwige verbonden te laten blijven, in stand te houden. Een ander gevaar is de hemelse ziel. Door de hemelse ziel heeft de mens heerschappij over andere schepselen en daardoor kan de mens zijn macht misbruiken en de wereld leiden naar woestenij en leegte. En ook hier zijn het de 613 mitswot die ons beschermen om wat de Eeuwige geschapen heeft niet te verwoesten.

De Eeuwige heeft ons niet geschapen als robots en daarom kunnen wij keuzes maken. We kunnen werken aan het heel maken van de wereld, of we kunnen streven

naar woestijn en leegheid; naar dienende heelmakende macht of naar heersende vernietigende macht.

Hemel en aarde horen bij elkaar, zoals ook de Eeuwige en de mens. De Davidster maakt dat duidelijk. De driehoek van de hemel en de driehoek van de aarde zijn in elkaar geschoven. Bovenaan staat de Eeuwige met zijn handen uitgespreid naar de mens onderaan. Onderaan staat de mens met zijn handen uitgestrekt naar de Eeuwige en het zijn de mitswot die het ons mogelijk maken dat wij elkaar kunnen blijven omarmen.

Dit boek is een hulpmiddel om steeds meer vertrouwd te raken met de mitswot, ons door de Eeuwige gegeven en door Hem dagelijks onderwezen.

Geprezen U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld die ons door Zijn mitswot bijzondere taken heeft opgelegd en ons heeft opgedragen de Tora te bestuderen.

Geprezen, U, Eeuwige, gever van de Tora.

Geprezen, U, Eeuwige, die de Tora aan Zijn volk Israël onderwijst.

Door de mitswot in vreugde te aanvaarden en samen te zoeken en te luisteren naar de Stem van de Eeuwige, weten wij ons vrij en zijn wij ons bewust van het feit dat het de Eeuwige is die de mens geroepen heeft als medeschepper, om Hem te helpen een wereld te bouwen waar het voor elke mens en voor al wat leeft goed wonen is, omdat het een wereld zal zijn waar de Eeuwige wil wonen te midden van de mensheid. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het Huis van de Eeuwige vaststaan als de hoogste der bergen en zal Hij verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen daar naartoe stromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij de berg van de Eeuwige opgaan, naar het Huis van de God van Ja'akov, opdat Hij ons zal leren aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden zullen bewandelen. Want uit Tsion zal de Tora uitgaan en het Woord van de Eeuwige uit Jeroesjalajim. En Hij zal zich richten tot de volken en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegijzers omsmeden en hun speren tot snoeimessen, geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer kennen. Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt ... (Jesaja 2:2-5; Micha 4:1-4; Zecharja 3:10).

Dit boek wil een startpunt zijn voor hen die de 613 mitswot niet alleen tot zich nemen, maar ook deze willen beginnen te bestuderen. In alle mitswot zitten verborgen schatten die wij via studie kunnen ontdekken.

Daarom wil ik al degenen bedanken die me onderwezen hebben en blijven onderwijzen. Onderwijzen hoe belangrijk, hoe vreugdevol het is om de door de Eeuwige gegeven mitswot, als volk en als individu, op ons te nemen. Die me onderwezen hebben dat vrijheid pas vrijheid is wanneer wij naar de Stem van de Eeuwige willen luisteren. Die me onderwezen hebben en blijven onderwijzen dat de wereld een goede wereld kan zijn voor al wat leeft, wanneer de mens aanvaardt dat hij medeschepper is, maar nooit Schepper.

Met name wil ik mijn leraar in Jeroesjalajiem vernoemen, rabbijn Kanterman z.l., die me niet alleen Torakennis bijbracht, maar ook warmte en liefde. Ik noem ook Bloeme Evers-Emden z.l. (1926-2016), de moeder van sjoel West. Wij liepen vijftien jaar lang op Sjabbat naar sjoel West en dan spraken we over de sidra van de week en andere Joodse aangelegenheden. Rabbijn Ies Vorst die wekelijks door zijn inspirerende sjoeriem het vuur gestadig brandend hield, mij wakker maakte en me bewust deed worden van de betekenis om tefilien te gaan leggen en tsietsiet te dragen.

Het was rabbijn Kanterman z.l. die me begon te onderwijzen over de 613 mitswot en ik herinner me nog goed hoe ik thuis, in Jeroesjalajim, op een ouderwetse typemachine zijn aantekeningen uitwerkte. Het was Bloeme z.l. die me wakker schudde en me aanmoedigde om met hernieuwde kracht de studie over de 613 mitswot te hervatten. Ik heb haar beloofd om dat te doen en dit boek is het resultaat: een basis om mee verder te gaan, mijn leven lang. Het is tevens een herinnering aan rabbijn Kanterman z.l. die mij onderwees: Wat je weet te vertellen over de Tora, mag je niet voor jezelf houden, dan ben je namelijk een dief.

Dank ook aan Jos den Hartogh die het manuscript nog eens las en er heel wat tikfouten uithaalde en me erop attendeerde wanneer zinnen niet goed liepen; die me vroeg om bij sommige teksten toch nog eens stil te staan.