

Inleiding

Ik eindig dit boek met het woord van Christus: *“Vrees niet, Ik ben met jullie alle dagen.”*

We leven inderdaad in een tijd die getekend is door vrees, zelfs bij velen door angst. Als een onzichtbare vijand is COVID-19 over de wereld getrokken en heeft vele zekerheden doen wankelen. We dachten dat de pest een kwaal was uit de middeleeuwen die toen spijtig genoeg niet kon worden beheerst, omdat men er nog niet de juiste geneeskundige middelen tegen had. Met onze huidige wetenschappelijke vooruitgang zou dit nooit meer kunnen gebeuren. We leefden als het ware in de waan van het ongenaakbare. Maar toch gebeurde het, en nog nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld. Alsof de realiteit ons een les wilde leren, ja, een levensles, en ons wilde genezen van onze te grote zelfzekerheid, of moeten we zelfs zeggen hoogmoed.

Het is gedurende de tijd van de lockdown dat deze bezinningen tot stand kwamen, zonder de pandemie als thema te nemen, maar deze wel op de achtergrond te laten meeklinken. Ons denken en handelen werden er immers

grondig door getekend, soms zelfs erdoor aangetast. Het werd uiteindelijk een wandeling doorheen ons dagelijks leven, met stopplaatsen waar we de evangelische boodschap lieten klinken om telkens op het einde te mogen horen: “*Vrees niet, Ik ben met jullie alle dagen.*” Dus ook tijdens deze coronatijd.

Het boek valt uiteen in drie delen, die echter in elkaar overlopen. We starten met de realiteit van ons leven, waar we verschillende facetten proberen te belichten en vooral die strijd tussen goed en kwaad waarmee we allen geconfronteerd worden. Het gaat om het onkruid en de tarwe in ons leven en de wijze waarop we voortdurend voor keuzes worden geplaatst. Soms wordt het een harde strijd tussen goed en kwaad, in ons en om ons heen. Maar het is in die strijd dat God zich laat kennen, dat God zich laat vinden en wel op een heel bijzondere wijze. Hij is aanwezig in het hart van de strijd om ons vanuit de diepte nabij te zijn. En in de menswording en de verlossing heeft Hij op een ongeziene wijze nabij willen komen, nabij willen zijn en nabij willen blijven. Hij toonde zich doorheen Jezus Christus als een medelijdende God, als een liefdevolle Vader die het beste voorheeft met zijn kinderen. Daarom proclameren we Jezus ten volle als de weg die we moeten volgen naar de volle waarheid van het leven dat Hij ons voorhoudt. Op deze weg blijft Hij ons nabij via zijn Geest die ons blijft herhalen: “*Vrees niet, Ik ben met jullie alle dagen.*”

Als christenen kunnen we geen mensen van angst zijn. We zullen wel bekommerd zijn om ons leven en vooral om het leven van anderen. Maar als we weten vanwaar we komen en ook weten wat onze uiteindelijke bestemming is,

zal de normale vrees steeds overwonnen kunnen worden door die grote zekerheid dat we er niet alleen voor staan, maar dat we echt gedragen worden door een God die ons nabij is, rakelings nabij. Soms wordt deze overtuiging en dit geloof zwaar op de proef gesteld, en misschien is de COVID-19-periode wel een dergelijke tijd. Maar hier klinkt dan de uitnodiging om de volheid van de woorden van de Heer Jezus aan ons te laten klinken: *“Vrees niet, Ik ben met jullie alle dagen, ook en vooral tijdens deze dagen van verwarring, van uitzichtloosheid, van paniek.”* Sommigen beweren dat de samenleving nooit meer dezelfde zal zijn als voorheen, maar diegene die niet verandert is de Heer, die in iedere omstandigheid blijft wie Hij is: de liefdevolle God die ons nooit in de steek laat. Laten we ons dit geloof door niets of niemand afnemen, want dat is en blijft onze enige zekerheid!

Br. René Stockman
Broeder van Liefde
Augustus 2020