

## Voorwoord

\*\*\*\*\*

Bij het verschijnen van de Apostolische Exhortatie 'Gaudete et Exsultate' van Paus Franciscus trof het mij hoe hij een pertinente plaats gaf aan de zaligsprekingen als boodschap van Jezus en hen als de weg aanduidde op onze weg naar heiligheid. Het werd een gelegenheid om dieper in te gaan op deze zaligsprekingen, die christenen allemaal wel kennen en waaraan zelfs enige aandacht werd besteed in de catechese die ze ooit meekregen. Maar om eerlijk te zijn, het bleven toch dikwijls woorden en zinnen die ergens wringen en die veeleer moeilijk hun weg naar en hun plaats vinden en vinden in het dagelijks leven. Zo moest ik dikwijls horen dat de zaligsprekingen eigenlijk ontoepasbaar zijn in een wereld die totaal andere klemtonen legt, en dat ze daarom maar het best wat afgezwakt zouden worden om toch nog enige relevantie te hebben in ons leven. Het ontbreekt dan ook niet aan interpretaties die soms heel ver afstaan van de initiële boodschap die Jezus met de zaligsprekingen wou meegeven. Ze verloren er hun profetische kracht mee.

Het is wel treffend dat ze zo bij het begin van Jezus' openbaar optreden werden uitgesproken, op een berg, misschien wel verwijzend naar Mozes die ook vanop de berg

de tien geboden aanreikte. Zouden deze zaligsprekingen kunnen worden gezien als de verdere uitdieping van deze geboden, als de verinnerlijking van de Wet die vooraf mischien juist te veel de uiterlijke toer was opgegaan? Jezus die, zoals Hij zelf zei, niet gekomen was om de Wet op te heffen, maar om die te vervolmaken, gebruikt hier de weg van de zaligsprekingen om ons op weg te zetten. En de eindbestemming van de weg is de heiligheid, de zaligheid, het volstreckte geluk bij God, de volledige harmonie in het leven, of, zoals het naargelang de evangelisten klinkt, het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen. “Uw Rijk kome” is ook het gebed in het Onze Vader.

De zaligsprekingen dus als weg naar dit Koninkrijk, als weg naar de heiligheid. Met dit boek willen we samen met de lezer een stuk van deze weg afleggen, door telkens stil te staan bij één van de acht zaligsprekingen, waarbij we ons afvragen wat ze te zeggen hebben en wat ze te leren bieden voor het leven, voor de pelgrimstocht hier op aarde, op de weg naar heiligheid.

We zijn dankbaar voor de prachtige exhortatie van Paus Franciscus en hopen dat de bezinning die we hier aanbieden, allen mag aanmoedigen om ook deze exhortatie ter hand te nemen om te voorkomen wat Paus Franciscus de grote tragedie van het leven noemt, refererend naar een woord van Léon Bloy: “Niet heilig worden is de enige grote tragedie van het leven.”

Br. René Stockman  
Broeder van Liefde  
Maart 2019