



Het is het oudste christendom ter wereld, en het ligt hevig onder vuur: veel christenen in het Midden-Oosten leven in benarde omstandigheden. Maar wie zijn zij eigenlijk, hoe zien hun geloofstradities eruit, hoe verhouden ze zich onderling? Op die vraag schetst priester Gabriel Quicke in dit inleidende boekje de eerste antwoorden.

Spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten - Veraf of dichtbij?

Gabriel Quicke

Gompel&Svacina 108 blz. €17,90

Copyright © 2018 Persgroep NL. Alle rechten voorbehouden