

## **NBD Biblion**

De auteur (1934) was hoogleraar wijsbegeerte aan de UvA en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde over ethiek, recht en milieu en was voorzitter van Amnesty International Nederland. In zijn positieve 'verhaal van Europa' over welvaart en al meer dan zeventig jaar vrede erkent hij de nadelen van integratie, maar een onverenigd Europa zou zich volgens hem niet staande kunnen houden. Hij schrijft over een gemeenschappelijke basis van Verlichting, christendom, democratie, openheid en ontwikkeling van de wetenschap en het rechtssysteem. Het boek dat zeer prettig leest en een duidelijke boodschap heeft, steekt fris af bij de vaak sombere literatuur over het Europese project en zijn dreigende mislukking. Interessant voor wie open staat voor historische diepgang en bereid is om verder te kijken dan het huidige geharrewar over de Europese samenwerking. Het boek is constructiever dan bijvoorbeeld 'De ziekte van Europa en de herontdekking van het ideaal' (2015) van de Belgische politicus Guy Verhofstadt. Die toont vooral teleurstelling over de afkalving van het Europese ideaal.

Recensent: Louis Smit voor NBD Biblion