



ZOEKEN NAAR EENHEID IN VERScheidenheid

Johan Vandezande

Denk je ook aan oorlog, vluchtelingen en moslims als je over het Midden-Oosten hoort? Realiseer je je dat er in van oudsher heilig gebied tegelijkertijd ongeveer tien miljoen christenen wonen?

Het christendom is in het Heilig Land echter een heel heterogene groep. Gebeurtenissen in de geschiedenis veroorzaakten scheuringen. Toch zijn er heel wat initiatieven om de vele kerken met elkaar te verenigen. Er groeit een kerk die zoekt naar eenheid-in-verscheidenheid. Vanuit Rome worden grote stappen naar samenwerking gezet. Het spiritueel erfgoed van de oosterse kerken is groot.

Een constante in de geschiedenis is dat de christelijke kerken in het Midden-Oosten door het bloed van martelaren getekend zijn. Hun sterven is niet tevergeefs. De kerkvaders noemden hen het gemalen graan of zagen in hun bloed het zaad van de kerk. Vermoorde christenen zijn onafscheidbaar voor de eenheid van de kerk, schreef Johannes-Paulus II. Christenen en moslims zijn bruggenbouwers in het Midden-Oosten, al is dit sinds het IS een heel moeizame opdracht.

De christenen uit het Midden-Oosten mogen geen vergeten groep worden. Ze hebben een grote traditie, die het Westen kan inspireren. Ze beschikken over een rijke liturgie en hun theologie rond Gods Geest biedt een zinvolle meerwaarde. Dat ze een integraal onderdeel van het erfgoed van Christus' Kerk zijn, werd bevestigd door verschillende kerkleiders. Daarom onthalen wij hun vluchtelingen bij voorkeur gastvrij. En wie van hen ter plaatse blijft, mag genieten van een solidariteit vanuit Europa. De heropbouw van dit gebied dient zich aan.

Gabriel Quicke heeft met dit essay een goed gedocumenteerd werk over de verschillende kerken in het Midden-Oosten geschreven. Hij somt ze op een systematische manier op, beschrijft hun tradities en hun oecumenische initiatieven. Hij heeft ook oog voor de interreligieuze dialoog, zowel daar als wereldwijd. Want deze problematiek is immers ook geglobaliseerd.

GABRIEL QUICKE (2018), *Spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten. Veraf of dichtbij?*, Oud-Turnhout, Gompel&Svacina, 2018