



Spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten. Veraf of dichtbij? Gabriel Quicke.

Uitg. Gompel&Svacina, Oud-Turnhout/'s Hertogenbosch 2018 Prijs € 17,90

Een rijk boek. De auteur, priester, is in Rome stafmedewerker in de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, waar hij verantwoordelijk is voor de dialoog met de Oosters-Orthodoxe Kerken. Het boek biedt een spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten. Eerst een beschrijving van de geografische spreiding, met aandacht voor de golven van emigratie en immigratie. Daarna

een weergave van de diverse kerken in het Midden-Oosten Bij de bespreking van het spirituele erfgoed van de Oosterse Traditie krijgen de Heilige Geest en het kloosterleven aandacht. De christenen in het Midden-Oosten kunnen de kerk van martelaren worden genoemd. Vervolgens komt aan de orde de rol van de christenen in het Midden-Oosten als bruggenbouwers met de Arabische wereld. Tenslotte de verantwoordelijkheid van het Westen: gastvrijheid, ruimte voor de rijkdom van de Oosterse liturgie, gebruiken en gewoonten, cultuur en geschiedenis, en vormen van solidariteit. Een naslagwerk en studieboek.

Joden en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur. Redactie

Julie-Marthe Cohen en Bart Wallet. Uitg. WalburgPers Zutphen/Joods Historisch Museum 2018 Prijs € 29,95
Verschenen bij de tentoonstelling 'Joden en het Huis van Oranje. 400 bewogen jaren', georganiseerd ter gelegenheid van de viering van het vijfjarig koningschap van Willem Alexander. Het boek gaat in op de verbondenheid van de Joden met Oranje, gedurende ruim vier eeuwen. Ook de gevoelige relatie tussen de joodse gemeenschap en het koningshuis na de Tweede Wereldoorlog en de betrokkenheid van de Oranjes bij de staat Israël worden besproken. Een kleurrijk boek vanwege de ruim 300 illustraties van materiële cultuur. Een prachtig naslagwerk van historische waarde.

Iran. Bakermat van de beschaving. V.T.van Vilsteren en J.Nokandeh (red.) Uitg. Books Zwolle. ISBN 9789462582675, 2018 Prijs € 24,95
Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling, die gehouden wordt in het Drents Museum in Assen, van 17 juni t/m 18 november 2018. Een prachtige uitgave vol informatie, met foto's en illustraties. De expositie is de eerste tentoonstelling met schatten uit de collectie van het Nationaal Museum van Iran ooit op deze schaal in Nederland. Het laat een ongekende verscheidenheid aan culturen en volken van Iran zien. Ook de belangrijke rol van Iran in de geschiedenis van de mensheid. Het verleden van het land gaat terug tot honderdduizend jaar en heeft een beschaving van meer dan vijfduizend jaar.

