

NBD Biblion

In beknopte vorm vindt de lezer hier informatie over de verschillende kerken in het Midden -Oosten, zowel van de orthodoxen als van die met Rome verbonden zijn. Gabriël Oucike (Brugge, Sint Andries 1961) werkte als priester in het Midden-Oosten en is verbonden aan de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen. In zes hoofdstukken geeft hij een overzicht van de geschiedenis en de hedendaagse problematische situatie van elke kerk, belicht hij aan de hand van pauselijke documenten de geestelijke rijkdom en traditie van elk van deze kerken, beschrijft hij hun rol en hun mogelijkheden voor eigen leven en in relatie tot de regio, met name de islam. Een laatste hoofdstuk is gewijd aan de verantwoordelijkheid van het westen, de vormen van solidariteit die voor deze kerken van levensbelang zijn. In een epiloog schetst hij een spiritualiteit van ontmoeting. Een literatuuroverzicht en register verhogen de bruikbaarheid. In kort bestek ligt hier een schat aan informatie. Zeer bruikbaar als naslagwerk voor wie zich oriënteren wil in de verwarrende hoeveelheid van verschillende tradities.

Recensent: G. Mathijssen osb voor NBD Biblion